

## Fabrieken-familiedag: 12 september 2015

*Geschreven door Charissa Fabriek*

De familiedag was ditmaal in het knusse Bakkeveen bij kampeerboerderij 'It Kroese Beamke'. De liefhebber kon vrijdagavond al arriveren voor een heuse logeerpartij op deze gezellige locatie. Zaterdagochtend tussen 10.30-11.30u druppelden alle overige familieleden binnen en kon de dag van start gaan met deze enthousias-telingen: Cor en Tiny, Jelle en Betty, Ben, Wiebe en Mieke, Albert en Ursi, Jan en Rixt, Tseard en Betty, Ludy en Joke, Geart en Corrie, Charissa, Jente, Ires, Fardou en Lennert. De organisatie was van de schoonzussen.

Na een welkom mochten we plaats nemen aan de rijkelijk gedekte tafels: aan een ieder was gevraagd iets zoets of hartigs mee te nemen voor een high tea, er was dan ook lekkers in overvloed. Onder het genot van koffie, thee, gebakjes, soesjes, wraps, chocolade, pannenkoeken, tompouce, cake, slagroom, vruchten, hartige en zoete taart hebben we heerlijk met elkaar bijgepraat. Een groot feest!



Met overvolle buiken werden we vervolgens in drie groepen gedeeld voor het traditionele klootschieten. De route leidde ons door bos en heide, onderweg gezellig gekletst, gegooid en gewandeld. Schapen en 'wilde' paarden ontmoet, en zo nu en dan flink wat tijd verloren aan het zoeken naar de kloot. Rond 15.30u was iedereen weer op de boerderij gearriveerd en begonnen we aan het tweede spelelement: Jong vs. Oud. Want tezamen kunnen we immers flink wat leren van elkaar. In een steekproef werd jonge kennis tegenover oude kennis getest, moderne middelen tegenover wat gedateerde middelen. En wat werkte nu het beste? Het resultaat: zeer verschillend per persoon, per situatie, en per middel. Het oude is goed, het nieuwe is goed, het vult elkaar mooi aan. Het oude is niet beter, maar het nieuwe zeker ook niet.



Na deze constatering werden jong en oud door elkaar gemixt. De oudere generatie mocht de jongere generatie een aantal dingen bijleren en vice versa. Onder andere toneelles en een trommelcursus kwamen voorbij. De jongste generatie (nichtjes + neefje) mocht de handen uit de mouwen steken bij een aantal klusopdrachten: onder begeleiding van een oom werd een lamp in elkaar gezet, en vervolgens mochten ze onder begeleiding van een tante een tas breien. Wat een pret, vol enthousiasme en zeer fanatiek werd er geboord, geschroefd, gebreid en gehaakt: want het resultaat moest natuurlijk wel mooi zijn! Tussendoor werd er uitgebreid gekletst en geborrelt...



Rond 18.30u gingen we wederom aan tafel, Jente had heerlijke soep en pastas voor ons allen gekookt. Na deze, wederom uitgebreide, maaltijd liep de familiedag ten einde. De trommelgroep gaf ter afsluiting een klinkrijke uitvoering van hun muziekstuk. Wie wilde kon hierna richting huis gaan na een geslaagde en bovenal gezellige dag! De logeerdners bleven in de avond gezellig nazitten, waarbij ook nog het thirty seconds spel met elkaar werd gespeeld. In dertig seconden moest een woord uitgebeeld/omschreven worden. Wat een competitie: zet een grote groep fanatieke Fabrieken bij elkaar en je hebt garantie voor een geslaagde, luidruchtige en hilarische avond. Kortom: een waardige afsluiting van deze dag!

